

Onderwijsjurist
Katinka Slump

Passend opvoeden

Er zijn momenten geweest dat ik dacht: ik stop ermee. De stekker eruit. Geen telefoontjes meer. Geen dramaverhalen, geen strijd, geen media, en de hele dag in de tuin en om het huis - rust! Maar altijd gebeurde er dan iets dat mij prikkelde, waardoor de adrenaline weer ging stromen en ik toch weer ging nadenken over de volgende zet.

Een dieptepunt was eind 2011. Ik gaf de moed op. De Wet passend onderwijs rammelde aan alle kanten en ieder kon voorspellen dat deze wet tot grote conflicten met ouders zou kunnen leiden.

Op dat moment kwam er een brief van Marja van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer. Zij was toen nog minister van Onderwijs en schreef in die brief: *“Ouders moeten meer tijd vrijmaken voor de begeleiding van hun schoolgaande kinderen. De opvoeding en de overdracht van waarden en normen moet prioriteit krijgen, desnoods ten koste van werk en andere activiteiten.”*

En opeens waren ze daar, die ouders. Ouders die meer dan ooit hand- en spandiensten verrichten op school en die de opvoeding van hun kinderen heel serieus nemen. Eindelijk waren de ouders in beeld, op hun fiets bij het schoolhek of aan de keukentafel, waar zij uitlegden hoe het leven van een werkende ouder eruitziet. Zij vertelden hoe zij zich ten volle inzetten om aan de ontwikkeling van hun kinderen bij te dragen. Wat een kracht, dacht ik, ouderkracht. En wat een macht!

Die kracht van ouders ken ik maar al te goed. Ik zie de ouders die ik bijsta vechten voor hun kind en zie hun kracht, zoals ook zo prachtig in beeld gebracht door Omroep Max in de uitzending *Wonderkinderen*.

Die individuele kracht van ouders... als we die nu eens zouden kunnen verbinden, wat is er dan niet allemaal mogelijk! Dat werd mijn droom en ik vond velen op mijn weg, waaronder Arga Paternotte en Swanet Woldhuis van Balans. Hoe kan het anders, topvrouwen!

Met inzet van de macht van ouders én met hulp van Balans móet het lukken

En langzaam aan ontstaat er samenwerking tussen de ouders en hun organisaties. Zij gaan met elkaar het gesprek aan over alle onderwerpen die kinderen raken. Zij willen elkaar steunen op de momenten dat het niet vanzelf gaat en ouders zich eenzaam en machteloos voelen. Balans doet mee en maakt het zo mogelijk dat ouderkracht wordt ingezet. Met die inzet van de macht van ouders kunnen we zorgen dat er in het onderwijs en de jeugdzorg ruimte blijft voor passend opvoeden.