

KanZklas

Bingo!... dacht ik toen ik daar stond, midden in de KanZklas van de Montessorischool in Heerhugowaard. Zo zie je maar, juichte ik van binnen, het kan wel!!! De KanZklas is een klas op een gewone school en de kinderen van de KanZklas staan dan ook op die school ingeschreven. De kinderen hebben allemaal een meer-voudige beperking en zijn afkomstig uit het speciaal onderwijs. Daar waren ze niet langer welkom omdat ze 'te zwaar' werden bevonden. Deze Montessorischool blijkt gelukkig sterk genoeg om zo'n kwetsbare groep op te nemen. De school maakte met liefde een plekje voor hen vrij.

En wat voor plek! Niet een lokaal 'dat toch nog over was' of een 'noodgebouwtje op het plein'. Integendeel, de KanZklas staat centraal in de school. De klas wordt omringd door de andere klassen en heeft ruim uitzicht op het plein. De kinderen van de KanZklas zijn door de leerlingen van de Montessorischool daadwerkelijk in hun midden opgenomen. Als je geluk hebt en je trekt een 'kanZkaart' dan mag je een uurtje naar de KanZklas om hand- en spandiensten te verrichten. Alle leerlingen samen sterk is het motto en er is genoeg te helpen of genoeg om voor te lezen.



Onderwijsjurist **Katinka Slump** geeft in haar columns inzicht in de complexe wet- en regelgeving van het onderwijsrecht en wat die regels voor gevolgen hebben voor het recht op onderwijs van leerlingen en de rol van ouders daarbij.

DE KANZKLAS IS DOOR DE ANDERE LEERLINGEN IN HUN MIDDEN OPGENOMEN

De KanZklas was er niet vanzelf. Daaraan voorafgaand was er de strijd van de ouders. Onder leiding van vader Christiaan hebben de ouders gedaan wat ouders al eeuwenlang doen: zij hebben gestreden voor onderwijs, ook voor hún kind. Die strijd is tegenwoordig niet eenvoudig. Was het vroeger voor ouders mogelijk om een school op te richten die ook nog

door de overheid werd gefinancierd, ouders van nu zijn voor het onderwijs afhankelijk van het aanbod van de bestaande schoolbesturen. Gelukkig vonden de ouders van de KanZklas medestanders in schoolbestuur 'De blauwe loper' van de Montessorischool en het Samenwerkingsverband passend onderwijs. Het bestuur ging aan de wensen van de ouders niet voorbij en de blauwe loper ging uit; de KanZklas was een feit!

En nu hoop ik maar dat er ouders zijn, een leerkracht, de directeur of een bestuurder van de Montessorischool, die deze column lezen, want ik heb iets van hen nodig. Ik wil namelijk graag twee kanzkaarten voor de KanZklas, niet voor mijzelf, maar voor Ingrid van Engelshoven en Arie Slob, onze nieuwe ministers van onderwijs. Na een uurtje hand- en spandiensten verrichten daar in de KanZklas van de Montessorischool in Heerhugowaard hoeven wij hen niets meer uit te leggen en zullen ook zij voortaan weten dat het wél kan... <