

Kinderrechten

Met mijn hoed op mijn hoofd en op hoge hakken toog ik afgelopen 15 september naar Den Haag. Ik was door staatssecretaris Van Rijn, van het ministerie van VWS, en Unicef uitgenodigd in de Ridderzaal om de 'Troonrede van de Jeugd' bij te wonen. De veertienjarige Sann Leisink is dit jaar de Koningin van de Jeugd en heeft in die hoedanigheid op Kleine Prinsjesdag haar troonrede voorgelezen, met daarin aanbevelingen over de rechten van kinderen. Daar zat ik dan in een zaal vol jongeren tegenover de eeuwenoude tronen waar onze koning en koningin nog geen week later zitting zouden nemen voor het lezen van hun troonrede.

Op de troonrede van de Koningin van de Jeugd volgde onmiddellijk het debat tussen de politici van nu en de politici van de toekomst, de jongeren. Heldere standpunten vlogen over en weer. Kunnen wij de commerciële reclame voor ongezonde voeding verbieden, net als wij dat eerder deden met reclame voor roken? Wordt het niet hoog tijd voor een jongerenparlement en voor daadwerkelijke ondersteuning van jonge vluchtelingen door ons, hun leeftijdgenoten? Fris en inspirerend beleid in deze troonrede!

FRIS EN INSPIREREND, DEZE TROONREDE VAN DE JEUGD

Toen het onderwijs over kinderrechten aan de orde kwam, schoof ik naar het puntje van mijn stoel. Wie mijn columns met regelmaat leest, weet dat dit onderwerp mij na aan het hart ligt. De Koningin van de Jeugd stelde voor om scholen te verplichten om jaarlijks te onderwijzen in kinderrechten. Jaarlijks onderwijs

over kinderrechten aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer leek mij een beter idee. Immers, het is aan ons parlement om de rechten van onze kinderen te handhaven en het is te makkelijk om die taak door te schuiven naar de kinderen zelf.

Ik moest daar weer aan denken in het kader van het gedoe rond openbare toiletten. Vooral voor vrouwen een (ontbrekend) ding. Als ze er zijn, zijn ze smerig en niet gastvrij. Net zoals vele toiletten op onze basisscholen, waar met regelmaat sprake is van ongelukjes en te weinig tijd en geld wordt vrijgemaakt voor de schoonmaak. Dat openbare toiletten voor volwassenen er ook zo uitzien, is dan ook geen wonder; jong geleerd, oud gedaan zullen we maar zeggen!

En dankzij die openbare toilettendiscussie ben ik om. Ik ben het alsnog eens met de Koningin van de Jeugd. Ik ben vóór jaarlijks onderwijs op onze scholen over kinderrechten. Want op de scholen van nu zitten de politici van de toekomst. Als wij hen nu de normen bijbrengen, dan is er hoop. Jong geleerd is oud gedaan! ◀



Onderwijsjuriste **Katinka Slump** geeft in haar columns inzicht in de complexe wet- en regelgeving van het Onderwijsrecht en wat die regels voor gevolgen hebben voor het recht op onderwijs van leerlingen en de rol van ouders daarbij.