



Onderwijsjurist Katinka Slump behandelt in de komende nummers in haar columns onder meer diverse uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs

## LEERRECHT

Zomer 2015. Ik zit aan een ronde tafel in de Tweede Kamer. De Kamerleden willen worden geïnformeerd over de voortgang passend onderwijs. Iedereen maakt zich zorgen. Voor het eerst lijken de verschillen tussen bestuurders, docenten en ouders weg te vallen; de zorgen worden unaniem gedeeld. Dat geeft lucht, geen verwijten over en weer, maar echte betrokkenheid bij de grote groepen leerlingen die uitvallen.

De Wet Passend Onderwijs zou de wereld veranderen. De zorgplicht voor scholen, ook voor kinderen met een beperking, zou alle kinderen kansen bieden. Niets lijkt minder waar. Ik zie de Kamerleden wegzakken, zie hun teleurstelling en wanhoop. Als dit niet werkt, wat dan wel?

En dan komt er een vraag aan mij van Paul van Meenen, woordvoerder onderwijs voor D'66. Hij is de opvolger van Boris van der Ham met wie ik zeer intensief heb gevochten voor de rechtspositie van ouders bij het wetgevingstraject Passend Onderwijs. Van Meenen is voormalig schoolbestuurder en ik heb met hem stevig de degens gekruist bij de invoering van een leenstelsel voor studenten. We zijn aan elkaar gewaagd, kun je zeggen.

Met enige aarzeling richt hij zijn vraag aan mij. "Hoewel ik liever de discussie met mevrouw Slump uit de weg ga, wil ik haar nu toch een vraag stellen," zegt hij. "Kunt u mij uitleggen wat het verschil is tussen leerplicht

en leerrecht?" Op dat moment weet ik dat mijn antwoord essentieel kan zijn. Immers de vraag die nu wordt gesteld is de kern van alles, is de angel in veel problemen waar-tegen wij nu aanlopen. In de korte tijd die ik heb, probeer ik zo helder mogelijk te zijn en ik zie dat hij mij begrijpt.

Najaar 2015. De begrotingsdebatten voor onderwijs zijn aan de gang. Ik hang achter mijn laptop en luister met een half oor naar wat er in de Tweede Kamer wordt gezegd. Tot de motie van Van Meenen aan bod komt. Ik hoor daar Paul van Meenen met

## 'HIER IS GESCHIEDENIS GESCHREVEN'

verve het leerrecht verdedigen richting de staatssecretaris en de minister. Ik had het niet beter kunnen doen. Ik kan mijn geluk niet op als ik hoor dat de motie breed wordt gesteund door Loes Ypma (PvdA), Michel Rog (CDA), Tjitske Siderius (SP) en Rik Grashoff (GroenLinks). Als ik afgelopen november op Twitter lees dat de motie Van Meenen voor een leerrecht is aangenomen weet ik: hier is geschiedenis geschreven. De jarenlange strijd voor het recht op onderwijs is niet voor niets geweest. Dit is het begin, waarvan acte!