



Onderwijsjuriste Katinka Slump geeft in haar columns inzicht in de complexe wet- en regelgeving van het Onderwijsrecht en wat die regels in de praktijk betekenen voor ouders en leerlingen.

VERKIEZINGEN 2017: OUDERS HEBBEN EEN KEUS

Verkiezingen... De wereld maandenlang in de ban van Trump of Hillary... In ons land rollen de partijprogramma's van de drukpers en worden de rollen in het politieke spel verdeeld. En wat hebben wij straks te kiezen?

Over keuzes gesproken. In mijn studententijd werkte ik als rechtenstudent in een rechtswinkel. Daar deed ik de inspiratie op die ik nodig had om de dikke, soms saaie en vaak taaie studieboeken door te spitten. Tijdens de spreekuren werd ik altijd bijgestaan door ervaren juristen die de rechtswinkel 'erbij deden', naast hun werk voor een bank, bij een notariskantoor of een personeelsafdeling. Bevlogen juristen die mij leerden wat het vak dat ik zou gaan uitoefenen werkelijk inhield.

Op een van die spreekuren kwam een vrouw om advies. Haar man had grote gokschulden en was bezig de hele inboedel te verkopen. Als oplossing had de vrouw één kamer met sloten beveiligd. Als zij van huis was, bewaarde zij daar al haar dierbare spullen omdat zij niet wilde dat haar man die ook zou verkwanzelen. Zij vroeg ons of zij als echtgenote het recht had om haar man van die kamer geen sleutel te geven.

Tijdens haar verhaal zocht ik in mijn hoofd naar het antwoord op haar vraag. In gedachten liep ik de artikelen in het Burgerlijk Wetboek na, vooral het huwelijksvermogensrecht. Ik was stomverbaasd toen de jurist naast mij het verhaal van de vrouw onderbrak met de woorden: 'Mevrouw, houdt uw man nog van u?' Ik herinner mij

nog de schrik in de ogen van de vrouw tegenover ons. Ik was geschokt door het verdriet dat mijn collega met die vraag losmaakte, maar daarmee meteen kwam tot de kern van het probleem...

Tallose malen heb ik later toen ik zelf ervaren jurist was, die harde lijn toegepast richting ouders. Ik hoorde verhalen van

'ALS U NIET STRIJDT VOOR DE RECHTEN VAN UW KIND, WIE DOET DAT DAN WEL?'

ouders die het ene gat met het andere vulden. Die uit angst voor wat er zou komen, meebewogen om conflicten te vermijden. Omwille van de lieve vrede beperkten ze hun keuzemogelijkheden en de kansen van hun kinderen. Mijn vraag was dan: 'Als u niet strijdt voor de rechten van uw kind, wie doet dat dan wel?'

Ouders hebben een keus. Zij kunnen kiezen voor het belang van hun kind. Als partner van de school, als lid van een medezeggenschapsraad of als lid van een politieke partij. Dankzij manifestaties van ouders hebben ouders weer een instemmingsrecht op Passend Onderwijs. Ouders en Kamerleden strijden samen voor het leerrecht van kinderen. Ze zijn er klaar voor... Laat ze maar komen die verkiezingen!