

Onderwijsjurist
Katinka Slump

Zaaien en oogsten

Elke dag pluk ik bramen. Ik heb maar één struik met één tak en ben verbaasd over de opbrengst dit jaar. Hij staat goed, die struik, op het zuiden en naast de buitenkraan. Ik zie de takken uit de grond schieten die volgend jaar mijn vriezer weer zullen voorzien van een voorraadje voor 'ik weet nog niet wat'...

Dat oogsten geeft mij troost want daarnaast ben ik alleen maar bezig met afbreken en afscheid nemen. Na drie jaar keihard werken voor Judion, de stichting die zich inzet voor juridische dienstverlening in het onderwijs, valt het doek. Judion staakt haar activiteiten en ik moet mijn advocatenpraktijk neerleggen. Ik neem afscheid van leerlingen/studenten en ouders met wie ik jarenlang onderwijslief en -leed heb gedeeld en probeer de lopende zaken zo goed mogelijk over te dragen.

Ondanks dat de jonge stichting zeer vruchtbaar bleek en de vele loten aan de stam een belofte inhielden, moeten we Judion bij de wortels afhakken. In het onderwijsveld ontbreken de middelen om deze voorziening voor de onderwijsvragers in stand te houden. De bezuinigingen op de rechtshulp en op de ondersteuning van ouders in het onderwijs doet ons de das om.

Dit terwijl dagelijks de vragen en verzoeken om advies en juridische bijstand blijven binnenstromen. Met enige wanhoop probeer ik zo goed mogelijk door te verwijzen terwijl ik weet dat

juiste hulp nagenoeg niet voorhanden is. Het werk is immers niet af. Nog te veel leerlingen en studenten zijn onwetend terwijl zij niet het onderwijs krijgen waarop zij recht hebben. Meer dan ooit, aan de vooravond van passend onderwijs, is er behoefte aan informatie. Het is dan ook een troost dat onze studenten-assisten-

Dagelijks blijven de vragen om advies binnenstromen

ten Eline, Kaja en Fleur, hun vleugels zullen uitslaan. Zij zullen wat zij van ons leerden meenemen en elders in praktijk brengen.

Maar ook de ouders, die door ervaring wijzer zijn geworden, zoeken lotgenoten en gaan aan de slag. Volg www.netwerkouderinitiatieven.nl waarin de oudergroepen die zich voor Passend Onderwijs inzetten zich organiseren. Bezoek www.onderwijsklas.nl waar deze ouders het initiatief hebben genomen om kennis te delen. Braamstruiken zaaien uit. Ook Judion heeft gezaaid en zal ooit oogsten. Ik zal daaraan mijn steentje blijven bijdragen. In de columns zal ik verslag blijven doen van de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs. In de onderwijsklas zal ook ik mijn kennis van het onderwijsrecht delen. De schoolbel luidt, blijf bij de les!